



Κόντρα σε ότι μας κλέβει τη ζωή...

Η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη δεν είναι έννοιες βαριές βγαλμένες από μανιφέστα, τόμους βιβλίων γραμμένων από ειδικούς που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μόνο σε έναν ουτοπικά πλασμένο κόσμο. Υπήρχαν και υπάρχουν ως φυσικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου στον τρόπο διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων και αναγκών.

Εξαιτίας της αδυναμίας του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του μόνος του, δημιουργείται η επιθυμία να τα μοιραστεί, να ταυτιστεί και έπειτα να συλλογικοποιήσει τις ανάγκες του. Γι αυτό κι εμείς, με όρους συνύπαρξης την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ατομικές επιθυμίες, δυνατότητες, δεξιότητες και ιδιαιτερότητες, συνδιαμορφώνουμε αποσκοπώντας τη συναίνεση και όχι τον συμβιβασμό. Συλλογικοποιούμε γνώσεις, πόρους και εργασία πραγματώνοντας έτσι την αλληλεγγύη με τελικό σκοπό την καλύτερευση των ζωών μας.

Αντίθετα, κυριαρχεί ο ατομικισμός, μέσω κάθε μορφής βίαιης επιβολής, προωθώντας την εκμετάλλευση, την ανάθεση, και το βόλεμα ως μοναδικό τρόπο επιβίωσης πλέον και όχι ζωής. Μέσα από επίπλαστα προβλήματα και ανάγκες καθώς και την περίφραξη της γνώσης καταστέλλει κάθε ελεύθερη επιθυμία, έκφραση, επιλογή και δημιουργία (τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο) με σκοπό την ολοκληρωτική υποδούλωση του ανθρώπου.

Καθημερινά δημιουργούμε δομές για μία κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και σεβασμού, χωρίς διακρίσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπου οι έννοιες ατομικισμός και ανταγωνισμός αντικαθιστούνται με την αλληλεγγύη και την συλλογική αυτοοργάνωση.

Αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος και όχι στρωμένος με ροδοπέταλα. Δεν αποφέρει καμία μαγική επίλυση των προβλημάτων, αλλά προτάσσει την καθημερινή ζύμωση και τον πειραματισμό.

Πόσο μάλλον σήμερα, στην εποχή των αλλοτριωμένων σχέσεων, του κοινωνικού κανιβαλισμού και της εξαθλίωσης, μέσα από τις άπειρες ώρες μαθητείας, τα κάτεργα της εργασιακής δουλείας, της καθημερινής οριοθέτησης των ζωών μας και την καταστολή κάθε μορφής αντίστασης.

Αγωνιζόμαστε μέχρι την ολική κατάργηση κάθε εξουσίας και δουλοπρέπειας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Βίλα Ζωγράφου