

Λίγα λόγια για την επιχείρηση στοχοποίησης των τριών συντρόφων για τα γεγονότα της 5ης Μάη 2010

5 Μάη 2010

Χιλιάδες κόσμου συρρέουν στους δρόμους αφηφώντας την κρατική τρομοκρατία για να διαδηλώσουν την αντίθεση τους στο πρώτο μνημόνιο. Οι συγκρουσιακές διαθέσεις του κόσμου, που περιόρισαν τις δυνάμεις καταστολής γύρω από τη βουλή, φάνηκαν από την αρχή. Παρόλα αυτά η πορεία στιγματίστηκε από το θάνατο τριών ανθρώπων λόγω ασφυξίας που προκλήθηκε από τον εμπρησμό της Marfin.

Απρίλιος 2011

Με μια μιντιακού τύπου επιχείρηση τρεις σύντροφοι προσάγονται βίαια στη Γ.Α.Δ.Α., ενώ στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι λόγω των ανυπόστατων κατηγοριών, οι οποίες από τη μεριά του κράτους μεταφράζονται ως ελλιπή στοιχεία.

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική εξαθλίωση που μας επιβάλλεται από τα αφεντικά και το κράτος τους γίνεται ολοένα και εντονότερη. Ως αποτέλεσμα αυτής της όξυνσης των ταξικών αντιθέσεων, ο κόσμος προσπαθεί με περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένο τρόπο να αντιδράσει, πράγμα που διαφαίνεται και μέσα από τη μαζικότητα των συνελεύσεων γειτονιών και των πορειών, αλλά και από τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε απεργίες. Από τη μεριά του το κράτος οξύνει την καταστολή όσων αντιστέκονται και αποτρέπει μέσω του εκφοβισμού και της τρομοκρατίας το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο από το να αντισταθεί. Στα πλαίσια των παραπάνω η υπόθεση της Marfin επανέρχεται στο προσκήνιο και έτσι τον

Απρίλιο του 2012

οι δικηγόροι των Ν.Α, Γ.Π, Θ.Σ ενημερώνονται από τις δικαστικές αρχές ότι θα τους απαγγελθούν κατηγορίες ανθρωποκτονίας για την υπόθεση Marfin και απόπειρας ανθρωποκτονίας για την υπόθεση Ιανός. Η κρατική επιλογή των τριών αναρχικών συντρόφων δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ανθρώπους με σταθερή και συνεπή παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες, οι οποίοι αρνούνται ξεκάθαρα οποιαδήποτε ανάμειξη τους στα γεγονότα και σε παλαιότερα κείμενα τους μάλιστα έχουν ξεκάθαρα δηλώσει ότι

"στην κουλτούρα, στην ορολογία, στην πρακτική των αναρχικών δε χωράνε οι όροι παράπλευρη απώλεια, ατύχημα, αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή"

Στο πρόσωπο των τριών συντρόφων στοχοποιείται ολόκληρο το αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κίνημα, η κοινωνικοποίηση του οποίου, μέσω των ταξικών και κοινωνικών αγώνων, είναι εν δυνάμει επικίνδυνη για την ευημερία των αφεντικών. Παράλληλα, το κράτος αυτοπαρουσιάζεται ως ο μόνος ικανός διαχειριστής της βίας. Αυτό συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε δυναμική παρουσία στο δρόμο πέραν της αστυνομικής μπορεί από μόνη της να σε φέρει αντιμέτωπο ακόμα και με το στίγμα του δολοφόνου.

Εμείς, ως συλλογικότητα που δρούμε και συμμετέχουμε στους καθημερινούς κοινωνικούς αγώνες, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους τρεις συντρόφους αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή η επιχείρηση που επιχειρείται να στηθεί εναντίον τους είναι επίθεση εναντίον όλων μας.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ